



BÆXEM

MOLEN-NIEUWSBRIEF

NUMMER: 28 11/2024



HEYTHUYSEN



Deze maand gedenken veel dorpen in Midden Limburg dat het 80 jaar geleden is dat dit deel van onze provincie bevrijd werd.

De bevrijding kwam tot stand na vele bombardementen en vernielingen aan gebouwen. Molens waren vaak uitkijkposten en hoog en werden dan ook vaak beschoten of totaal vernield.

Wij noemen enkele molens die nu verdwenen zijn als het gevolg van de 2e wereld oorlog. Molen op de Kloosterstraat te Heythuysen, de St. Elisabethmolen te Nunhem, de Smeets molen te Roggel, de windmolen van Oler, de St. Victor van Kelpen-Leveroy, de molen aan de Heerbaan te Leveroy, de standaardmolen van Ell en de molen van Wessem en Hunsel en diverse molens in de regio Helden.

Gelukkig zijn er nog molens gespaard gebleven die wij mogen behouden voor de toekomst.

Zaterdag 9 november

ook dit jaar is er weer een cursus molengids afgesloten door het **Gilde Van Molenaars** afdeling **Limburg**.

namens de **Molen-Nieuwsbrief** van Harte Gefeliciteerd met jullie getuigschrift en veel plezier bij jullie molen.



Limburgse Molendag

Tijdens de Limburgse molendag zijn beide molens druk bezocht geworden. In Baexem was een vertrek punt van een groep oldtimers. En in Heythuysen was een standwerker aanwezig.

Voor beide molen was het een gezellige en zeker geslaagde dag.

't Hoort bij Hollands blonde dreven,
't Hoort bij Hollands groene wei,
't Geeft 'karakter', 'kleur' en 'leven',
't is van Holland — 't hoort erbij!
Molens tusschen 't groen verscholen —
Molens in het wijd verschiet —
't kan niet — Holland zonder molen,
't was ons eigen Holland niet!

Wilt u ook iets in deze Molen-Nieuwsbrief plaatsen ?? Neem dan contact op met: molennieuwsbrief@gmail.com
In samenwerking met Frans Verstappen & Joël Kerbel

De Aurora en St. Antonius molen al 50 jaar draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers.