



# FRIEDESSE MOLEN

## Nieuwsbrief december 2024

### In memoriam Wim Maessen

Op 16 september van dit jaar kregen we het droevige bericht dat onze molenaar Wim Maessen was overleden. Wim was zelf uit het leven gestapt. Zijn dood was voor iedereen een grote schok. We wisten niet waarom hij dat had gedaan, op dat moment. Zijn vrouw Ankie, bestuurslid van onze stichting, wist het wel. Wim had een traumatische jeugd. De herinneringen daaraan begonnen hem parten te spelen. Herinneringen waar hij niet langer mee kon leven.

Op zaterdag 21 september hebben we afscheid genomen van Wim. Samen met zijn naasten en collega's van zijn werk. Het was een indrukwekkend afscheid. Wim waren jarenlang vrijwillig molenaar op de Friedesse Molen. Samen met zijn Ankie. Wim werd door iedereen gewaardeerd. Hij was technisch onderlegd. De bediening van de 700 jaar oude molen was dan ook een kolfje naar zijn hand. En hij kon als geen ander prima overweg met al die bezoekers, die zich elke zondagmiddag komen vergapen in onze molen. Wim kon goed praten en alle nieuwsgierige vragen beantwoorden. Wim vond zijn draai in de Friedesse Molen. Dachten we. Daags voor zijn dood kwam Wim nog naar de molen. Terwijl hij die zondag geen dienst had als molenaar. We begrijpen nu pas dat hij toen afscheid nam van zijn molen.....



**BEDANKT  
VOOR JULLIE STEM** 



**RABO  CLUBSUPPORT**

### Opbrengst Rabo Club Supportactie

De Rabo Clubsupportactie heeft dit jaar een mooi bedrag van € 402,02 voor onze molen opgeleverd. Heel veel dank voor allen die hun stem gegeven hebben aan onze molen. Mede met de financiële steun van de Vrienden van de Friedesse molen en dit bedrag kunnen wij de molen draaiende houden.



# FRIEDESSE MOLEN

## Kerstwens

Kerst is een tijd van contemplatie. Een tijd van reflectie en overdenking, midden in de winter. En als je dat doet bij de Friedesse Molen besef je; het gaat in het leven eigenlijk helemaal niet om de watermolen en het molenaarshuis zelf. Het zijn slechts gestapelde stenen en een molenrad. Waar het echt om gaat bij onze eeuwenoude molen dat zijn de mensen die geven om de molen. En dat zijn er een heleboel. Een kleine opsomming; de bedenkers, de redders, de dichter van 'Red Mich', de adviseurs, de vakmensen die de molen en het woonhuis hebben geres-taureerd, de timmerlui, metselaars, elektriciens en dakdekkers. Maar ook

de molenaars, de gidsen, de bezoekers, de terrasjespikkers, de bewonderaars, kunstenaars en schilders en de fotografen die de molen vereeuwigen of de gelukkigen; de bewoners van het molenaarshuis. En, last but not least, onze grote schare vrienden die ons financieel blijven steunen. Om te doen wat we moeten doen. Samen zorgen we ervoor dat er leven blijft in en rondom de molen. Onze wens: laten genieten van dit plekje aarde.



## Gondje gaat het verhaal vertellen

De Friedesse Molen moet je beleven. Dat hebben we altijd al gezegd. Maar volgend jaar wordt de Friedesse Molen opgenomen als een van de belevingsplekken in en rond het Buggenums Veld. Op diverse historische plekken worden dan herkenbare objecten geplaatst. Bezoekers kunnen hier luisteren naar het verhaal van de figuur Gondje. Zij vertelt waar het om draait bij onze molen. En Gondje doet dat ook bijvoorbeeld bij De Schans in Neer en op andere historische plekken in Buggenum en Neer. Gondje vertelt het verhaal ook door de zintuigen van bezoekers te prikkelen; zien, horen, ruiken en voelen.

Het object komt naast de molen te staan. Aan het object zit een slinger. Zodra je daaraan wordt een luisterbericht afgespeeld. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek zijn tussen Gondje en de molenaar. Tege-

lijkertijd komt er ook een geur vrij uit het object. Daarmee wordt een link gelegd naar wat er met het gemalen graan van de molen wordt gemaakt zoals brood en Limburgse vlaai.



*Een idee voor de beoogde belevingsplek bij de Friedesse Molen; Gondje aan het werk met een zak graan.*



# FRIEDESSE MOLEN

## Lichtjestocht

Alweer voor de derde maal was de Friedesse Molen op woensdag 18 december jl. deelnemer van de Lichtjestocht. Een ook dit keer kwamen een paar honderd deelnemers naar onze molen, meest vader en moeder of opa en oma met kinderen en kleinkinderen. Omdat de molen al enkele weken sfeervol met kerstverlichting is versierd was het een prachtig schouwspel. De molen stond volop in het licht en binnen klonk sfeervolle muziek van leden van Muziekplein Neer. Leon Hermans van Eetwinkel Ambacht had twee vuurkorven aangestoken en deelde marshmallows uit, die boven het vuur geroosterd en daarna opgesnoept werden.



**Stichting Friedesse Molen wenst u  
Fijne feestdagen  
en  
een mooi 2025**